

De Heemkundige Kring Denderland nodigt u uit op een bezoek aan het
HIEREMIAS TRIVERIUS BRACHELIUS MUSEUM
Museum over de geneeskunde vanaf Triverius tot nu.
Van klisterspuit tot hyperbaartoestel

Zaterdagmiddag 4 juni 2016 om 14.00 uur.

Toegang tot het museum via de Spoorwegstraat nr. 2.

Deelname in de kosten: € 5. Toegang en een drank inbegrepen.



Thema's

Kruiden en artsenijen

Geneeskrachtige planten waren de eerste medicijnen en de apotheker beschikte over de kennis om op die basis en met enkele artsenijkundige stoffen, siroop, zalf, poeders, en pilletjes te maken. Dat alles werd in prachtige potten en kruiken gebracht.



De chirurgie

Tot in de 16^{de} eeuw bestond de geneeskunde bijna uitsluitend uit purgeren, klisteren (lavement) en aderlaten. Dat waren de enige bekende middelen om "het kwade" uit het lichaam te halen.



De ziekteverwekkers kon men maar bestrijden als men ze kende. De microscoop maakte bacteriën en minuscule schurftmijten zichtbaar. Voor de virussen was krachtiger apparatuur nodig.



De chirurgie begon met de zilveren messen van het Parijse bedrijf Grangeret. Zij maakten een speciaal mes waarmee de Franse Koning Lodewijk XIV aan de aars geopereerd werd. Dat leverde hen het garantie-merk "Couteau du roi" op.



Amper vanaf 200 jaar geleden is er sprake van verdoving. De tandarts liep de kermissen af om mensen van hun tandpijn te verlossen, zonder verdoving, tenzij wat jenever. Het was dan ook een kermisattractie.



Urologie, proctologie, NKO, oftalmologie, gynaecologie, ... het komt allemaal aan bod en zelfs alternatieve geneeswijzen hebben een geschiedenis.

Hyperbaarstoestel.

Geneesheiligen

De gelovige volksmens had het volste vertrouwen in de heiligen om van zijn problemen verlost te geraken. Uit deze volksdevotie zijn enkele mooie folkloristische gebruiken ontstaan. De geutelingen van Elst zijn daar een treffend bewijs van.

